

Kambodja - En resa i historiska fotspår



Kambodja; Landet med ett mörkt förflutet från krig och de Röda Khmerernas Pol Pot, men som lämnat den grymma tiden bakom sig och blickar framåt med stor optimism. Nya moderna hus och gator byggs och antalet bilar ökar snabbt. Landet erbjuder en miljö med sagolika tempel, historiska vattendrag och makalösa skatter från det svunna Khmerriket. Bland tempen i Siem Reap (Angkor Wat) sätts en besökares fantasi i rörelse... Angkor Wat anses idag som en av Asiens största sevärdheter och är troligtvis det största religiösa byggnadsverk som någonsin byggts. De olika regerande Khmer kungarna skapade här en arkitektstil i sten och lera som nådde sin blomningstid när huvudstaden *Angkor Thom* anlades på 800-talet, och templet *Angkor Wat* uppfördes på 1100-talet.

I århundraden styrde kungar med sin "gudastatus" denna stad med som mest över 1 miljon invånare. Ursprungligen var de religiösa monumenten i Angkor hinduiska, och i takt med att siameserna kom infördes även Buddhismen vilket kan ses på de olika byggstilarna. Huvudstaden Angkor övergavs för Phnom Penh och "glömdes bort".. Tät djungel begravnade hela området under århundraden. Ruinstaden Angkor – vars make världen aldrig skådat återupptäcktes vid en fransk orkidéexpedition 1861, med botanisten Henri Mouhot i spetsen. Området var då helt uppslukat av djungel och inlindat i lianer sedan 400 år.

Se här ett förslag /en möjlighet till individuell & skräddarsydd resa i Kambodja;

Dag 01: Ankomst Siem Reap, Kambodja

Vid ankomst till flygplatsen i Siem Reap blir ni upphämtade i bil/chaufför för transport till inbokat hotell. (exakt program framställs utifrån ankomst tid, när flyg är bokat)

Är ni redo, och om tiden medger så startar er arkeologiska sightseeing redan under eftermiddagen. Under dagarna i Siem Reap gör ni en historisk återblick med egen guide i denna forntida ruinstad tillika ett av världens mest magnifika arkeologiska underverk – *Angkor Wat*. Det största hindutemplet i Kambodja och byggt år 1110-1155 av den store Khmer Kungen Suryavarman II. Sedan 1992 är Angkor Wat upptaget på UNESCO's världsarvslista.

Övernattning på hotel i Siem Reap, 04 nätter (eller enligt ert önskemål)



Dag 02: Siem Reap

Efter frukost tar er guide er till det arkeologiska områdets största buddhistiska tempelstad *Angkor Thom* (byggdes 1180-1220), vilket under sin storhetstid inrymde det kungliga palatset. Området består av entrén the South Gate, Bayon Temple med sina 54 torn dekorerade med totalt 216 leende Buddha ansikten, samt Elephant & Leper King Terrace där ceremonier hölls för den forntida konungen. Er eftermiddag består av ett besök till det kanske mest fascinerande tempelområdet; *Ta Phrom*. Det är med en mystisk och överklig känsla ni tar er fram här, då det fortfarande ligger ”i tät djungel”. Tempelruiner och gigantiska träd slingrar sig om varandra likt en strid om ”vem som har rätt till platsen”... Arkeologerna har lämnat templet i stort sätt orört från växtlighet förutom att de röjt fram gångar och förstärkt konstruktionen på vissa platser. Dagen avslutas med middag och uppträdande av traditionell ”Aspara Dance Show”.

Övernattning på hotel, Siem Reap

Dag 03: Siem Reap

Ni besöker hindutemplet *Banteay Srey* (citadel of woman) byggt i hård rosa sandsten år 968-1001 och tillägnat guden Shiva. För sina fantastiskt vackert utsnidade reliefer benämner många arkeologer detta tempel som ”Kronjuvelen av Khmerernas alla konstverk”. Under eftermiddagen avslutar ni er historiska sightseeing i tempelområdet. Övernattning på hotel, Siem Reap.

Dag 04: Siem Reap

Efter frukost är er guide redo att ge er en inblick i traditionellt hantverk. På en ”silkes farm” ser ni tillverkningen av lokalt khmersilke och ni besöker även ”Artisan D’Angkor carving school of art”. Under eftermiddagen går resan 18km till de ”*de flytande byarna*” vid Asiens största insjö Tonle Sap där ni tar er ut på båt och får en inblick i ”vardagen på sjön”. Tonle Sap sjön fascinerar... Vattennivån stiger och minskar i takt med de årliga monsunregnen samt tillströmningen från den enorma Mekongfloden. Längs strandkanten står husen på pålar och ute i vattnet flyter all bebyggelse såsom skolor, affärer, restauranger och polisstation på bambuflottar. Här lever man på fiske. Tonle Sap sjön är ”barnkammare” för bl.a. 200 olika arter av sötvattenfisk, 23 arter av orm, och 13 arter av sköldpaddor. Övernattning på hotell



Dag 05: Siem Reap - Phnom Penh

Tidig transfer och assistans till busstation för resa med turistbuss till Phnom Penh, Kambodjas huvudstad sedan 1400-talet. Bussen avgår kl 07.30 och resan tar er under ca fem timmar fram genom landets vackra landskap. Ni möts av ny guide i Phnom Penh för transport till inbokat hotell och incheckning.

Denna eftermiddag besöker ni ”*Cheng Ek Killing Field*” en begravnings- och minnesplats efter avlidna och drabbade från *de röda khmerernas* utrensning på sjuttioalet... Platsen och upplevelsen här är svår att ”ta in” men viktig att se..

Röda khmererna intog huvudstaden Phnom Penh april 1975 och började sitt blodiga styre av landet efter att USA lämnat Kambodja. På order av ledaren Pol Pot drevs större delen av huvudstadens befolkning ut på landsbygden för hårt arbete, förföljelse, tortyr och svält. Hundratusentals människor avrättades i det som kom att bli ett av historiens värsta folk mord. En intensiv utrensning av alla oliktankande inleddes. Ett tortyr- och utrotningscentrum inrättades i Phnom Penh, S21, mer känt som Tuol Sleng. En skola byggdes helt om med tortyrutrustning, ugnar och massgravar. 20 000 människor dödades i Tuol Sleng fängelset.

Övergripen pågick i över tre år medan omvärlden passivt såg på och en rad utländska marxister lovordade Pol Pot och den politik han utsatte det kambodjanska folket för. Två miljoner människor mördades eller svält ihjäl.

Övernattning på hotel i Phnom Penh

Dag 6-7: Phnom Penh sightseeing 1-2 dagar

Förslag; Idag besöker ni museet *Tuol Sleng S21*; de röda khmerernas tortyr- och utrotnings centrum. Platser ingen idag lämnar oberörd ... Besöken är dock viktiga för att inte glömma och för att försöka förstå vad befolkningen här på 1970-talet genomgått.

Förslag är även att göra en stadsrundtur med er guide till det *Kungliga Palatset*, *Silver Pagoda*, *Wat Phnom Pagoda* och *nationalmuseet* för ytterligare en inblick i Kambodjas historia.

Övernattning på hotel i Phnom Penh

Dag 8 Hemresa, eller fortsatt resa...

Ni hämtas från hotellet för transport till flygplats, eller fortsätter resan enligt individuellt önskemål..

- slut på program -

PRIS RÄKNAS FRAM INDIVIDUELLT EFTER DIN FÖRFRÅGAN BEROENDE AV TIDPUNKT FÖR RESA / ANTAL PERSONER I SÄLLSKAPET / VAL AV HOTELL / EXAKT INNEHÅLL...

VI SER FRAM EMOT DIN FÖRFRÅGAN: MEJLA TILL reslust@swedasia.com



KAMBODJA – Röda khmererna & Pol Pot

Från 800- till 1200-talet blomstrade landets Khmer civilisationen. Efter invasion från Siam (Thailand) och flera hundra år av förfall blev Kambodja år 1863 ett franskt protektorat inom det Franska Indokina. Japanerna ockuperade landet under andra världskriget, men Kambodja blev självständigt fransmännen 1953, utan att bekämpa något krig. (Fransmännen tvingades av vietnameserna bort från sina kolonier i Indokina 1945-54). Trots detta är landets nutidshistoria sällsynt turbulent och blodig.

Kambodja hölls till en början utanför Vietnamkriget p.g.a. att landets ledare, prins Norodom Sihanouk förde en framgångsrik neutralitetspolitik.

1969 började USA bomba östra Kambodja och 1970 tog den USA vänlige generalen Lon Nol makten, genom en kupp och utropade Khmerrepubliken. Prins Sihanouk befann sig då utomlands och lerade sig med den då obetydliga gerillan de röda khmererna, som leddes av Pol Pot med stöd av de vietnamesiska kommunisterna. Tillsammans bildade de en front mot amerikanerna och Lon Nol. Kambodja drogs allt intensivare in i kriget. Flera hundra tusen kambodjaner dödades, främst av USA:s bombningar. Med stöd av de vietnamesiska kommunisterna byggdes röda khmererna upp till en effektiv gerillaarmé vilken pressade tillbaka Lon Nols styrkor.

Röda khmererna intog huvudstaden Phnom Penh april 1975 efter att USA lämnat Kambodja och började sitt blodiga styre av landet. På order av Pol Pot drevs större delen av huvudstadens befolkning ut på landsbygden och hundratusentals människor avrättades i det som kom att bli ett av världshistoriens värsta folkmord. En intensiv utrensning av alla oliktankande inleddes. Tanken var att återvända till år 0, och bygga om samhället och dess utveckling, med marxistisk grund. Pol Pots terrorvälde kostade troligen 1.7 – 2 miljoner människor livet. Ett tortyr- och utrotningscentrum inrättades i Phnom Penh, S21, mer känt som Tuol Sleng. Orsakerna till avrättningar var verklig eller påstått samarbete med amerikanerna, eller att de motsatte sig den extrema kommunism som nu infördes. Många dog även i svält och sjukdomar till följd av produktionsminskning som uppstod. Mellan åren 1970-75 var huvudstadens folkmängd ca två miljoner. Då röda khmererna drev ut folket på landsbygden beräknas huvudstadens folkmängd 1976 ha varit endast 20 000 invånare. Övergreppen pågick i över tre år medan omvärlden passivt såg på och en rad utländska marxister lovordade de experiment som Pol Pot utsatte det kambodjanska folket för.

1978 invaderade Vietnam Kambodja. Efter några veckors strid förde Pol Pot tillbaka till bergsområdena i väst, medan vietnamesisk regering sattes in. Invasionen föregicks av en serie gränsstrider och bl.a. förföljelser av den vietnamesiska minoritetsbefolkningen i Kambodja. Under lång tid var det Vietnams armé som bar huvudbördan i kriget mot röda khmererna. Gradvis byggdes en kambodjansk krigsmakt upp, vilken efter hand tog över från vietnameserna, som efter 10 års strider kunde lämna landet 1989. De röda khmererna kunde hålla ut så länge tack vare omfattande stöd utifrån, främst från Kina som levererade stora mängder vapen. En annan viktig förutsättning var att de kunde lita på thailändskt stöd i form av basläger inne i grannlandet och transportleder över gränsen, vilket gjorde det möjligt att finansiera verksamheten genom avverkning och smuggling av teak och ädelstenar.

De röda khmererna hade sitt starkaste fäste kring Pailin nära gränsen till Thailand. 1979 ledde motsättningar inom gruppen (vissa hade börjat tvivla) till att Pol Pot tog beslutet att anfälla det krigsvana Vietnam och återta "förlorade kambodjanska provinser". Vietnameserna slog tillbaka utan problem och svarade med att ockupera Kambodja och driva ut de röda khmererna i djungeln.

Även efter att ett fredsavtal med den Vietnamstödde regimen i Phnom Penh ingåtts 1991, fortsatte gerillaattackerna in på 1990-talet. De förlorade dock gradvis styrka, bl.a. till följd av deserteringar och inre motsättningar.

Det FN-stödda valet 1993 hjälpte till att återföra landet till ett något mer normalt tillstånd. Under 90-talet hoppade flera ledande röda khmerer av rörelsen och gruppen förlorade samtidigt sitt utländska stöd. Röda Khmererna "upplöstes" 1995.

1998 avled Pol Pot, först efter att ha avsats och tvingats till förödmjukande självbekännelse.

Bild till höger: Pol Pot

