

SRI LANKA – ”INDISKA OCEANENS PÄRLA”...

En resa till Sri Lankas ruinstäder & världsarv - vilda elefanter och havets ”jättar” kaskelotten...



Marinsafari i Trincomalee - foto Mari Hagstein

Formad likt en droppe i Indiska Oceanen erbjuder Sri Lanka sina besökare ståtliga tempel, botaniska trädgårdar, ruinstäder, pilgrimsplatser och ett rikt djurliv ...

Du möter en leende befolkning, färgprakt av textilier, kryddig mat, frodig natur med gröna berg och vidsträckta viddar.

Följ med på vår rundresa med start i huvudstaden Colombo – fortsatt resa upp i bergen, vidare genom forntida historiska områden som lejonklippan Sigiriya, ut till havet och de enorma kaskelotternas värld. Vi ser vilde elefanter och hoppas även på leopard med safari både i Minneriya- och Wilpattu nationalpark... Under tidiga morgonpromenader vid möter vi vid kusten fiskebåtar med sin fångst, liksom ser vardagslivet vakna upp i byar och städer.

Är du intresserad av att fotografera så har du enastående tillfällen att föreviga dina upplevelser där vår färdledare Mari Hagstein gärna ger dig fototips på plats.

Vi besöker elefanhemmet i Pinnewala - tandtemplet i Kandy – grottemplet i Dambulla - Lejonklippan i Sigiriya – gör valsafari – jeepsafari i två nationalparker – sköna bad - Välkommen att uppleva Sri Lanka tillsammans med Swed-Asia Travels team!

Dag 01.) Ankomst Colombo

Vår svenska färdledare Mari Hagstein möter upp på Bandaranaike International Airport med vår lokala representant för transport till hotell i Colombo.

Colombo är Sri Lankas huvudstad som visar upp en blandning av buddhistiska kloster, ståtliga kolonialbyggnader, blommande trädgårdar, marknadsplatser och moderna affärsgator, men här kan du även känna havets vindar.

Efter incheckning på vårt hotell samt tid för vila gör vi gemensamt en stadsrundtur med guide.

Övernattning på hotell i Colombo

Dag 02.) Colombo – Pinnawala - Kandy

Efter frukost lämnar vi Colombo bakom oss för transport - i vår minibuss och med chaufför som vi har under hela vistelsen - mot Kandy. Utmed vägen stannar vi vid Pinnawala elefanthem. Här tas ca 90 elefanter omhand efter att ha blivit skadade eller övergivna i djungeln. Vi ser elefanterna lunka ner till floden för sitt dagliga bad, där vi får goda chanser att fotografera ungarnas lek i vattnet. Därefter kör vi sista sträckan till Kandy och installerar oss på centralt beläget hotell.

Övernattning på hotell i Kandy, 02 nätter



Foto; Mari Hagstein – Staden Kandy, Tandtemplet

Dag 03.) Kandy

Kandy; ett världsarv rikt på kultur och levande legender... staden som på 1500-talet blev huvudstad för kungariket Kandy är idag huvudort i centralprovinsen liksom ett religiöst centrum för buddhismen. Sedan 1988 är Kandy upptagen på Unescos världsarvslista.

På morgonen strosar vi omkring i folkvimlet på den lokala marknaden, upplever gatulivet samt fotograferar Tandtemplet.

Vi besöker Peradeniya botaniska trädgård belägen vid floden Mahaweli. Trädgården anlades ursprungligen som en lustgård åt en Sinhala-kung och byggdes senare under kolonialtiden ut av briter. Trädgården är 59 hektar stor och rymmer en fantastisk variation av bland annat orkidéer och medicinalväxter. Efter besöket åker vi vidare till Ceylon Tea Museum där vi äter lunch med utsikt över teplantagen. Kvällen ägnar vi åt att besöka Tandtemplet och se traditionell Sri Lankesisk dans.

Övernattning på hotell i Kandy

Dag 04.) Kandy – Dambulla - Sigiriya

Tidigt på morgonen gör vi en foto-promenad längs sjön som är en skön oas mitt i staden. Vi ser tidningsförsäljarnas förberedelser, stöter kanske på "vaktparaden", skolbarnen i sina vita uniformer och de ridande poliserna. Därefter äter vi frukost innan vår resa går vidare till världsarvet Dambulla. Vi besöker grottemplet; ett 2000 år gammalt klipptempel med väggar täckta av bilder av Buddhas olika handlingar i livet. Platsen är kanske den viktigaste samlingen av Buddhistiska illustrationer på hela Sri Lanka.

Övernattning på hotell i Sigiriya, 03 nätter



Foto: Mari Hagstein – Dambulla grottempel & Lejonklippan i Sigiriya (två världsarv)

Dag 05.) Sigiriya (Lejonklippan)

Vi tar oss på morgonen upp på Sigiriya-klippan med fortet/palatset byggt 477-495 f.Kr. Idag återstår bara ruiner av det gamla palatset som uppfördes under kung Kasyapas regeringstid, och är en av landets populäraste turistdestinationer. Sigiriya-berget, kallat Lejonklippan, är resterna av en sedan länge slocknad vulkan. Berget reser sig 380 meter och är tvärbrant på alla sidor. Bergets grottor befolkades redan under förhistorisk tid och användes tidigt av buddhistiska munkar och mystiker som meditationsplatser.

På eftermiddagen upptäcker vi den genuina landsbygden genom att promenera i närmsta by, där vi även beger oss ut på sjön för att ta del av det rika fågellivet. Tillbaka i byn avslutas besöket med att "frun i huset" demonstrerar sin kokkonst över öppen eld, där vi gärna får medverka - och även avnjuta en läcker måltid på traditionellt vis.

Övernattning i Sigiriya

Dag 06.) Sigiriya – Polonnaruwa - Minneriya nationalpark - Sigiriya

Polonnaruwa byggdes på 1000-talet som Sri Lankas andra huvudstad och är numera ett världsarv. Här går vi till fots bland ruiner av hindu- och buddhistiska heliga byggnader som forntida "kungliga palatset" och Gal-Viharaya-templet med stora buddhastatyer uthuggna ur stenblock.

Därefter fortsätter vi till Minneriya nationalpark och gör en jeepsafari för att se hjortar, kanske leopard, men framför allt mängder av elefanter. Parken är känd för att kunna ge sina besökare upplevelsen av världens största koncentration av asiatisk elefant på ett och samma ställe.

Området har även genom sina många vattenhål ett rikt fågelliv.

Övernattning i Sigiriya

Dag 07.) Sigiriya - Trincomalee

Nu går resan till kusten på den östra sidan där vi under vår vistelse hoppas på att sikta kaskelotter, få fina snorkelupplevelser och fler fantastiska fotomöjligheter. Någon morgon gör vi en tidig promenad när fiskemännen kommer in med sina båtar och nattens fångst. Här stannar vi i fyra nätter.

Efter att vi vid lunchtid nått fram till hamnstaden "Trinco" och checkat in på hotell promenerar vi utmed den långa stranden, där möjligheten till bad finns.

Övernattning på hotell i Trincomalee, 04 nätter

Dag 08.) Trincomalee

Vi gör en sightseeing och besöker Koneswaram tempelområde – "Swami Rock", ursprungligen uppfört till hindu-guden Shivas ära. Templet förstördes av portugiserna på 1500-talet då de flesta av tempelområdets 1.000 pelare hamnade i havet... Långt senare återfanns statyer och pelare i havet, vilka nu bevaras inne i det moderna och nyuppförda templet. Man tror att platsen existerat som helgedom i minst 2.400 år.

Vi gör också ett stopp i den lilla staden med genuina affärer, fiskeläger och smala gränder där vi kommer befolkningen i sin vardag riktigt nära. Efter lunch åker vi på en utflykt till den natursköna stranden Nilaveli Beach med utsikt mot Pigeon Island.

Övernattning på hotel i Trincomalee



Foto: Mari Hagstein – Trincomalee med omnejd

Dag 09.) Trincomalee

Tidigt, (med medpackad frukost från hotellet) gör vi en 3-4 timmars båtresa för valsafari. Vi hoppas på upplevelsen av den fantastiska kaskelottens rygg, eller ännu bättre; dess enorma stjärtfena... Resten av dagen har vi för egen avkoppling, bad och promenader. På kvällen tittar vi på varandras – förhoppningsvis - fina valbilder!

Övernattning på hotell i Trincomalee

Dag 10.) Trincomalee (Pigeon Island)

Med båt tar vi oss till "Pigeon Island" för att njuta av bad och snorkling. Ön är ett naturreservat som skyddas för att bevara sin artrikedom. Här finns gott om revhajar som man ibland kan se ända inne vid strandkanten. Pigeon Island är en korallö omgiven av stora rev som fortfarande har kvar en del av de fantastiska färger som förr var ännu skarpare. Vi simmar bland mängder av vackra fiskar och kanske en och annan sköldpadda.

Sista kvällen i Trinco samlar vi ihop alla intryck och kopplar av i den lugna miljön innan färden går vidare.

Övernattning på hotell i Trincomalee

Dag 11.) Trincomalee – Anuradhapura

Efter några härliga dagar vid havet lämnar vi kusten och kör mot ruinstaden Anuradhapura där vi gör en sightseeingtur vid vår ankomst. Tempelstaden var huvudstad i det första kungariket på ön under 400-talet f.Kr, men man tror att staden grundades så tidigt som 1000 år f.Kr.

Staden blev övergiven, glömdes bort, och återfanns som en "övervuxen stad i djungel"...

Under turen idag ser vi även det träd som här anses vara det äldsta trädet i världen och som härrör från tiden då Buddha blev upplyst.

Övernattning på hotell i Anuradhapura

Dag 12.) Anuradhapura – Wilpattu nationalpark – Kalpitiya

Vi startar tidigt från hotellet, kör västerut för att uppleva en safaritur. Wilpattu är Sri lankas största nationalpark med en yta på 130 000 hektar, och även den äldsta. Parken är känd både arkeologiskt och historiskt. Ungefär 500 år f.Kr. grundade här Prins Viaya från Indien kungariket Sinhalese. Parken består till stor del av lövskog med flertalet anlagda insjöar och våtmarker – och här lever idag en population av leopard (*Panthera pardus kotiya*).

Efter vår safari fortsätter vi mot resans sista destination Kalpitiya på den västra kusten.

Övernattning på hotell i Kalpitiya, 02 nätter

Dag 13.) Kalpitiya

En dag för fria aktiviteter och möjligheter till delfinsafari och snorkling. Platsen ses som "fortfarande orörd" med fantastiska rev, massor av delfiner och även en plats för den som kite-surfar. Vi förbereder oss för hemresa i morgon.

Övernattning på hotell i Kalpitiya

Dag 14.) Kalpitiya – hemresa

Resan har nått sitt slut – och vi har under dagen transport till Negombo flygplats.

(planerad avresa senare på kvällen)

– slut på service.

INGÅR I RESANS PRIS & ARRANGEMANG;

- * Ankoms- och avresa transfer; flygplats – hotell/destination på Sri Lanka
- * Samtliga transporter i egen a/c minibuss med engelsktalande chaufför
- * Samtliga övernattningar på angivna hotell (eller liknande), i delat dubbelrum, inkl frukost
- * Stadsrundtur i Colombo, i Kandy och i Trincomalee
- * Sightseeing/sevärdheter och entréer nämnda i programmet
- * Engelsktalande lokalguide vid sightseeing
- * Avgifter och tillstånd i nationalparker
- * En halv dags jeep-safari i Minneriya nationalpark
- * En halv dags jeep-safari i Wilpattu nationalpark
- * Kanotfärd, matdemonstration och lunch vid by-besök (Sigiriya)
- * Båtresa till Pigeon Island
- * Båtresa / valsafari i Trincomalee
- * Statlig hotell skatt, vägskatt
- * Svensk färdledare; Mari Hagstein
- * Fotokonsultation under resan med Mari Hagstein
- * Rådgivning & information från Swed-Asia Travels före avresa
- * Informationsmöte med Marie på Swed-Asia Travels i Strängnäs innan avresa

INGÅR INTE;

- * Flygbiljett till/från Sri Lanka tillkommer (Swed-Asia Travels bokar gärna)
- * Tillägg för enkelrum
- * Visum till Sri Lanka
- * Andra måltider än daglig frukost, och lunchen i byn dag 5
- * Måltidsdryck, eller annan dryck
- * Delfinsafari i Kalpitiya, tillval (ställs in i händelse av hård vind eller ofördelaktiga omständigheter)
- * Snorkling med utrustning extra kostnad/tillval på plats (Trinco + Kalpitiya)
- * Dricks till chaufför, naturguider, stadsguider, hotellpersonal, restauranger
- * Personliga utgifter som tvätt, minibar, telefon, internet där inte fri wifi finns

RESANS PRIS UPPDATERAS... men du kan redan nu anmäla ditt intresse: reslust@swedasia.com



Foto: Mari Hagstein