



Foto, Copyright Swed-Asia Travels

RAJASTHAN är en av Indiens mest fängslande delstater med en yta som motsvarar tre fjärdedelar av Sveriges yta och har en befolkningsmängd på ca 45 miljoner. Delstaten kan beskrivas som en plats där besökarens tankar går tillbaka till svunna tider.

Rajasthan har bildats av ett antal gamla furste-dömen och själva namnet betyder "Kungarnas hemvist". Rajputerna som är dess invånare har ett krigiskt förflutet från ständiga krig mot inkräktare vilket är orsaken till att man än idag ser fästningar och borgar på nästan varje upphöjd klippa. De var också ryktbara för sin ridderlighet och enorma tapperhet. Med en stark känsla av ära (jämför samurajer i Japan) föredrog de alltid döden framför kapitulation.

En av Indiens många maharadjor hade t.ex. 27 stycken Rolls Royce i sitt palats. En annan gifte bort sin dotter till en prins i ett bröllop som saknar sitt motstycke med 40 000 inbjudna gäster där bröllopet beskrivs i Guinness rekordbok som världens mest påkostade kalas. En annan maharadja arrangerade ett märkligt bröllop mellan två av sina hundar. 250 inbjudna hundgäster klädda i ädelstensinfattade brokader sittande på utsmyckade elefanter tog emot hund-brudgummen då han anlände med maharadjans privata tåg till staden Jaipur..

När Indien blev självständigt vid midnatt den 15 augusti 1947 klämtade klockan för de indiska kungarna och ett och ett halvt år senare tvingades de signera sin abdikering. År 1971 tyckte dåvarande premiärministern Indira Gandhi att nu fick det vara nog, hon drog därför in maharadjabidragen från staten och berövade samtliga maharadjor sina officiella titlar.

Tack vare ett fett apanage kunde de ändå fortsätta sina monstruöst luxuösa palatsliv fram till Indira Gandhi's sista levnadsdagar. (Premiärminister Indira Gandhi blev mördad 1984 i New Delhi av sina egna livvakter.)

Mogulernas, maharadjornas och britternas jaktorgier anses vara den största anledningen till att stammen av vilda lejon, tigrar och vissa fågelarter nästan utplånats från stora delar av Indien. Det var inte ovanligt att man under en jakt sköt 40 000 stäpphöns. En enda jägare kunde med hjälp av hundratals drevkarlar döda 50 tigrar på en dag enbart för sitt höga nöjes skull, skinnen skulle därefter pryda jägarens hem.

DAG 01. 28 OKT. ANKOMST DELHI – TRANSPORT TILL CHAMBAL

För att maximalt kunna utnyttja dagarna på den här resan reser vi samma morgon vi anländer till Delhi vidare söderut till Chambal där den första övernattningen sker. Transportsträckan från Delhi flygplats till Chambal är lång 340 km och restiden är cirka 5-6 timmar.

ÖVERNATTNING CHAMBAL SAFARI LODGE



Chambal Safari Lodge är en lugn och charmig plats nära anslutning till floderna Yamuna och Chambal. Tempelområdet vid floden Yamuna är genuint med ålderdomliga tempel och heliga män. I närheten av tempelområdet pågår ofta både häst och kamelmärknader. I Chambal finns inga tigrar, elefanter eller leoparder, däremot är omgivningen ett sällsynt paradiset för fågelskådare och för den som har intresse av reptiler eller natursköna områden. På floden som flyter fram i Chambal genomför vi en kort båtutflykt (3 timmar) för att fotografera, njuta av eller beundra exotiska fåglar, sötvattenkrokodiler, gavialer (utrotningshotade), ödlor, sköldpaddor och sötvatten-delfiner.



CHAMBAL SAFARI LODGE – VÅR LUNCH SERVERAS I TRÄDGÅRDEN

CHAMBAL RIVER:

Det skyddade naturreservatet Chambal invigdes 1979 och är 5 400 kvadratkilometer stort, ingen annan flod i Indien anses så ren och klar som floden Chambal. Befolkningen som bor nära floden hämtar därför sitt dricksvatten direkt ur floden.

Fiske och jakt är förbjudet i Chambal. (Jakt är överhuvudtaget inte tillåten i Indien, men tjuvjakt förekommer dessvärre). Hinduerna dödar normalt inga djur då alla djur enligt hinduistisk tro är kopplat till någon gud och därför heliga. I floden finns den utrotningshotade långnäbbade gavialen som kan bli sex meter lång. Därutöver finns åtta arter av sköldpaddor samt ett okänt antal sötvattendelfiner. Det finns även en stor mängd av krokodiler som har en längd på 3 till 5 meter. Chambal river är den enda flod i Indien där den röd-listade taksköldpaddan finns dessutom finns det 320 olika fågelarter i flodområdet.

På floden genomför vi en kortare båtutflykt i en mindre öppen motorbåt. (se foto nedan) Flytvästar finns för den som vill göra båtturen men hjälper inte nämnvärt om man faller överbord..



Foton, Copyright Swed-Asia Travels

Floden Chambal flyter fram i det vidsträckta området Vindhayan söder om staden Mhow i den västra delstaten Madhya Pradesh där befolkningen består av 93 % hinduer. Den flyter från norr till söder och rinner sen vidare sydväst mot delstaten Rajasthan där den plötsligt vänder mot nordväst och pilgrimsstäderna Kota och Sawai Madhopur (distriktet Doplhu). Sen vänder floden igen och rinner nu i riktning öst -sydöst till delstaten Uttar Pradesh (distriktet Agra). Efter en 900 kilometer lång färd möts sen de två stora floderna Chambal River och Yamuna River. 1979 beslutade regeringen i Delhi att en sträcka på 400 kilometer av floden Chambal skulle bli naturskyddat område och att omfatta båda sidorna av flodens höga sandbankar ("The National Chambal Sanctuary"). Huvudsyftet var att skydda den långnäbbade och utrotningshotade garialen och dess boplatser från tjuvjakt som vid den tiden ständigt pågick. Garialen förekommer företrädesvis i de tre indiska floderna Ganges, Brahmaputra och Indus där den kan uppnå en längd av 6,25 meter.

Ravinerna på båda sidorna av floden Chambal är 200 - 500 meter höga och har skapats genom kraftiga jorderosioner efter århundraden av monsunregn och översvämningar. Vegetationen på sandbankarna är tropisk med torr växtlighet där de mest dominanta träderna är; *Cordia myxa*, *Azadirachta indica*, *Streplus asper*, *Dalbergia sissoo*, *Acacia arabica* och *Prosopis juliflora*.



Från träden som omger Chambal Safari Lodge startar varje kväll hundratals flygande hundar sina nattliga flygturer på jakt efter söta mangofrukt. Dagtid hänger de upp och ned och sover i trädtopparna.



Foton, Copyright Swed-Asia Travels - Tempelområdet vid Chambal



Tidig morgon vid floden Chambal



Ett av rummen på Chambal Safari Lodge

Swed-Asia Travels naturalist/guide i Chambal är Gajendra Dagar. Han har medverkat i ett flertal indiska publikationer om det rika djurlivet i och omkring floden Chambal och anses av indiska biologer vara en av de främsta experterna på vattenfåglar, krokodiler, garialer och sköldpaddor. Flera hundra fågelarter finns i Chambal plus ett stort antal reptiler och däggdjur. En detaljerad fågellista får våra resenärer vid ankomsten till Chambal Safari Lodge.

DAG 02. 29 OKT. CHAMBAL

Idag kör vi cirka en timma till floden Chambal för att genomföra en tre timmars båtutflukt. Här i det stilla flodvattnet trivs sköldpaddor, krokodiler, garialer och sötvattendelfiner. Flodområdet har även ett rikt sjöfågelliv.

Under båtturen är det absolut förbjudet att ha händer eller fötter utanför båtkanten då krokodiler och garialer osynligt lurar under vattenytan. Efter flodfärden besöker vi en marknadsplats för att där få en inblick i det genuina livet på landsbygden där befolkningens vardag är helt utan påverkan från modernisering.

Efter lunch besöker vi tempelområdet vid floden Yamuna och kan göra en kortare båttur.

ÖVERNATTNING CHAMBAL SAFARI LODGE

DAG 03. 30 OKT. CHAMBAL – AGRA

Avresa från Chambal - efter cirka 3 timmars bilresa anländer vi till miljonstaden Agra där den "eviga kärlekens monument" Taj Mahal är uppfört vid floden Yamuna River.

Före lunch besöker vi Taj Mahal.

Taj Mahal är ett mausoleum som mogulhärskaren Shah Jahan lät bygga från 1631 och framåt för sin älskade hustru Mumtaz Mahal. Byggnaden i vit marmor och röd sandsten där det tidigare fanns mängder med infattningar av juveler och ädelstenar skulle bli något som världen aldrig tidigare skådat och där fick Shah Jahan helt rätt.

ÖVERNATTNING HOTEL I AGRA



Foto, Swed-Asia Travels - Taj Mahal

Det tog 20 000 arbetare 22 år att färdigställa Taj Mahal och när byggnaden stod klar var den en dröm i vit marmor stående i perfekt proportion till en fontän i en ytterst elegant trädgård.

Taj Mahal som i århundraden inspirerat målare, skribenter, poeter och älskande par ligger vid floden Yamuna River och tvåvåningsbyggnaden är krönt med en kupol flankerad på alla fyra sidor med torn.

Djupt inuti Taj Mahal står kryptan med Mumtaz Mahal och Shah Jahan samt de fjorton barnens kvarlevor. Den omgärdade marmorhelgedomen med sina vattenspeglar och cypresser var tidigare rikt dekorerad med ädla stenar som rubiner, smaragder och topaser.

Här är säkerhetsföreskrifterna stora. Det enda som får införas genom entrén är kamera och en vattenflaska. (Kniv, stickvapen, cigarettändare, tändstickor, tuggummi, väskor eller påsar är förbjudet att införa).

DAG 04. 31 OKT. AGRA – RANTHAMBHORE NATIONALPARK

Efter frukost kör vi från Agra till Ranthambhore nationalpark, resan tar cirka 4 – 5 timmar.

Om tiden medger gör vi ett kort stopp i Fatehbur Sikri, den gamla tempelstaden ligger drygt 37 kilometer från Agra. Staden kallas fortfarande för den övergivna staden eller spökstaden men var från början endast en liten by vid namn Sikri. När Akbar 1571 bestämde sig för att bygga sig en ny huvudstad, valde han Sikri mellan dåvarande huvudstaden Agra och det religiösa centret i Ajmer. Bland annat för att i Sikri fanns den heliga man som några år tidigare hade utlovat Akbars första sons födelse. 1569 föddes således hans son Shahzada Nuruddin Muhammad Salim (mera känd som Jahan Gir) i Sikri och runt år 1572 när Akbar återvände till Sikri efter att segrat över Gujarat döper han också om staden till Fatehpur Sikri, vilket betyder segerstaden.

ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE RESORT HAVELI

RANTHAMBHORE NATIONALPARK: I Indien finns 54 tigerreservat, 500 naturreservat och 115 naturvårdsområden. Ingen annan varelse i Indiens natur är mer mytomspunnen än den Bengaliska Tigern, den vackra katten är inte bara en symbol för skönhet och styrka, den är även lika fruktad för sina fasansfulla överfall. Kring sekelskiftet fanns ca 40 000 tigrar i Indien. Vid början av 70-talet hade antalet vilda tigrar i Indien krympt till knappt 2 000 individer. Vid den senaste tigerräkningen 2023 hade antalet tigrar ökat till 3 682, förmodligen finns det fler.



Foton Ranthambhore - Copyright Swed-Asia Travels

Temperaturen under oktober månad i Ranthambhore ligger på cirka +30C, men under juni månad kan den komma upp till max +50 Celsius. Det är mycket torrt i Ranthambhore trots att det regnar ca 900mm varje år. Den vidsträckta nationalparken ligger mellan bergen Aravalli och Vindhya och anses som ett himmelrike för de vilda djuren. Parken omfattar 400 kvadratkilometers yta där torr lövskog, grön djungel och öppna savanner ingår. Ranthambhore har sitt namn från ett fort inne i djungeln som har anor från 1200-talet.

Legenden beskriver att tiotusen kvinnor här begick kollektivt självmord genom att kasta sig ut från det höga berget när fortet 1381 invaderades. Fortet kom senare att bli fängelse där fångarna dödades efter att först fått en god måltid preparerad med opium.

I Ranthambhores vackra terräng är möjligheten stor att dagtid se tiger, parken anses som en av de säkraste platserna i Indien för tigerobservationer. Cirka 80 tigrar finns i nationalparken.



Foton Ranthambhore - Copyright Swed-Asia Travels

DAG 05. 01 NOV. RANTHAMBHORE NATIONALPARK

Tidigt på morgonen tar vi oss med jeep in i nationalparken för några timmars tigersafari. Därefter tillbaka till hotellet för vila och lunch. Eftermiddagens safari startar klockan 14.30. Nationalparken har en fågellista med 272 arter och bland den rika variationen vilda djur finns en stor grupp reptiler: *Kobra, Common Krait, Banded Krait, Pyton, Råttsnok, Russel's Viper, Saw-scaled Viper, The Desert Monitor Lizard, Krokodil, Ganges-sköldpadda, North Indian Flap-shelled Turtle, indisk kamelont*. Parken ingår i "Projekt Tiger" som är projektets stolthet, här finns blåa sjöar, branta bergssidor och avskärmade djungeldalar.

ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE RESORT HAVELI

DAG 06. 02 NOV. RANTHAMBHORE - JAIPUR

Efter frukost checkar vi ut och lämnar vi "djungelbokens värld". Vår bilresa till staden Jaipur tar ca fyra timmar.

Rajasthans huvudstad Jaipur uppfördes år 1727 under tiden då Maharadjan Sawai Jai Singh var kung. Jaipur målades i rosa färg 1883 när Prins Albert, drottning Victorias son besökte staden. Idag kallas Jaipur för "den rosa staden". Vid ankomst till hotellet har vi egen tid för vila.

ÖVERNATTNING HOTEL UMAID MAHAL



Foton hotel Umaid Mahal, Jaipur - Copyright Swed-Asia Travels

DAG 07. 03 NOV. JAIPUR

Idag besöker vi Amer Fort, City Palace och Palace of Winds (Vindarnas palats). Amer Fort ligger högt belägen på en klippa och färden dit gör vi med jeep, i fortet finns världens bäst bevarade spegelkammare där skenet från ett stearinljus ger känslan av att vara inuti en diamants mitt.

Efter lunch besöker vi "Vindarnas Palats" en fem våningar hög byggnad i rosa sandsten där fönsternischerna är perforerade med titthål varifrån hovkvinnorna kunde titta ner på viktiga evenemang utan att själva bli sedda.

ÖVERNATTNING HOTEL UMAID MAHAL



Foton Vindarnas palats, City Palace, Amber fort, Jaipur - Copyright Swed-Asia Travels

DAG 08. 04 NOV. JAIPUR – MANDAWA

Efter frukost kör vi ca 3 timmar till Shekawati-regionen. Området kallas "the open air art gallery of Rajasthan". Det var här som Rao Sekha, kusin till Kachchawas av Jaipur, härskare under åren 1433 – 1488. I regionen vi kommer till finns många fresker och utsirade hus = *hawelis* från tidsepoken 1750 – 1930.

ÖVERNATTNING THE LEGACY MANDAWA



Foton mandawa - Copyright Swed-Asia Travels

MANDAWA - detta romantiska feodalfäste i mitten av Shekawati regionen var tidigare en av de viktigaste ökenposterna i Indien för kamelkaravaner från Kina och Mellanöstern. Rajput-härskaren Thakur Nawal Singh byggde fortet Mandawa 1755 för att skydda sig och sin familj mot angrepp utifrån. Fortet/slottet är berömt över hela världen för sina färggranna religiösa och erotiska bilder vilka har målats av lokala konstnärer. Slottet är fyllt av antikviteter, gamla möbler, historiska vapen och mängder av familjeporätt. Här finns himmelssängar och badrum som anstår kungar och prinsessor och en salig blandning av mystiska torn och prång där påfåglar ropar ut sina läten. Allt detta blandat med nattliga böneramsor från moskéer och hindutempel. Varje timma på dygnet slår de tidsenligt klädda vakterna på sin gong-gong för att markera att en ny timme återigen är slagen. Här tillbringar vi en natt på en udda plats där kungar, prinsar och prinsessor förlustat sig under århundraden.

DAG 09. 05 NOV. MANDAWA – DELHI

Efter tidig frukost kör vi tillbaka till Delhi där vi checkar in på Shanti Palace.

Efter lunch på hotellet gör vi en stadsrundtur där bland annat cykelrickshaw i Old Delhi ingår. Vi besöker kryddmarknaden och Sikhernas heliga tempel Gurudwara.

Indiens huvudstad Delhi har existerat i över tre tusen år och den gamla staden "Old Delhi" som ligger fem kilometer från centrum uppfördes under 1300-talet av dynastin Tuglag och kallas fortfarande för Tuhlakabad. New Delhi uppfördes under 1910-20 talet sedan briter beslutat att flytta huvudstaden hit från Calcutta, det är numera fastställt under flera arkeologiska

utgrävningar att grundandet av den gamla staden Delhi dateras till 1200 f.Kr. och att den är identisk med India Prasta den legendariska staden som byggdes av Arianerna. Hur som helst, de tidigaste historiska anteckningarna om Delhi kommer från tusentalet e.Kr. när prinsarna av Rajput hade sina bostäder här. Idag består Delhi av två tydligt separerade delar, Old Delhi med typiskt orientaliska kvarter, smala gränder, basarer, tempel, moskéer och andra historiska monument. New Delhi däremot är en modern stad symmetriskt ritad 1931 som en trädgårdsstad av de två brittiska arkitekterna Lutyens och Sir Herbert Baker.

ÖVERNATTNING HOTEL SHANTI PALACE I NEW DELHI

DAG 10. 06 NOV. DELHI – TRANSFER TILL FLYGPLATSEN, HEMRESA.

Tidig transport till flygplatsen för hemresa.

KOSTNAD LANDARRANGEMANG 10 DAGAR: 31.800:- PER PERSON I DUBBELRUM INTERNATIONELL FLYGBILJETT TILLKOMMER

INGÅR I KOSTNADEN:

Boende I dubbelrum

Alla transporter sker i rymlig modern privatbil med säkerhetsbälten.

Chaufförens utgifter, måltider, övernattningar

Bränslekostnader, Delstatsavgifter, motorvägsavgifter, parkeringsavgifter.

02 nätter på Chambal Safari Lodge

Båtutflykt tre timmar på floden Chambal

01 natt på hotell i Agra

Inträde till Taj Mahal i Agra

Inträde på Fathebure Sikri

02 nätter på Ranthambhore Heritage Haveli

02 Tigersafari med jeep i Ranthambhore

Personlig guide/viltspårare i Ranthambhore

02 nätter på Umaid Mahal i Jaipur

01 natt på The Legacy i Mandawa

01 natt på Hotell Shanti Palace New Delhi

Cykelrickshaw och sightseeing i Old Delhi

Lokala skatter

Svensk färdledare Kjell Borneland, Swed-Asia Travels

INGÅR EJ I KOSTNADEN:

Internationell flygbiljett (Swed-Asia Travels bokar gärna)

Tillägg för enkelrum 5.500:-

Måltidsdrycker ingår inte

Visum

Reseförsäkring, Avbeställningsförsäkring

Dricks till chaufför vid avslutad resa

Dricks på hotell och restauranger

Dricks till guide på Taj Mahal

Dricks till naturguider i Chambal och Ranthambhore

Entréer till Amber Fort och monument i Jaipur